

PORTA FIDEI



Moeder Gods,
bid
voor ons



Catechese van
paus Franciscus
p. 4



Nieuwe
voorzitter
p. 13

Overzicht
van de
programma's

p. 10-11

Buitengewone
Missiemaand
p. 16





O.-L.-Vrouw
van de
Rozenkrans
7 OKTOBER



EDITORIAAL

Op 7 oktober van dit jaar wijdt Radio Maria zich toe aan Onze-Lieve Vrouw tijdens een bedevaart naar Banneux. De boodschap die Zij ons daar gaf kan ons in staat stellen om het katholieke van de Kerk nog beter te begrijpen. Ze is namelijk gekomen voor alle naties. In Maria zien we een weerspiegeling van wat de Kerk is. Misschien is het soms zelfs eenvoudiger de heilige Maagd Maria te contempleren, omdat we in haar werkelijk de Onbevleete zien, zij die zonder zonde of zonder smet is. Ondanks alles geldt dit tevens voor de Kerk, zij het dan onzichtbaar. En dat is het grote mysterie waarin wij bij elke geloofsbelijdenis plechtig erkennen dat we erin geloven. Kijken we dus naar de heilige Maagd Maria die zich in Banneux manifesteert als de Maagd der armen. Het feit alleen al dat ze gekomen is voor de armen, is iets universeel, katholiek. We zijn namelijk allemaal armen. Zo moeten we onszelf althans beschouwen. Materieel gezien zullen er zeker mensen zijn die zich rijk en machtig voelen. Geestelijk daarentegen is dit niet altijd het geval, of beter nog, 'nooit' het geval. De enige rijkdom die wij namelijk kunnen bezitten is de schat van de liefde van God die voor iedereen – en dus ook weer universeel – geldt. Het enige dat van ons gevraagd wordt is de erkenning hiervan. Het is zoals Maria die, twee duizend jaren geleden, aan God via de engel haar fiat gaf. Ze erkende haar kleinheid, en daarmee haar armoede, maar tegelijkertijd erkende ze de grootheid van God. Later zal ze dit bezingen in het mooie Magnificat. "Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd." In haar moederlijke boodschap wenst Maria dat ook wij onze kleinheid erkennen. Zieken, verslaafden, gevangenen, ... maar ook gezonden en vrijen, moeten zich aangesproken voelen door de Maagd der armen die ieder

van ons uitnodigt de grootheid van God te bezingen. Zo draagt elkeen van ons zijn of haar steentje bij aan de katholieke – universele – missie van de Kerk, want zichzelf erkennen als klein, maar tegelijkertijd beseffen dat God de ware rijkdom is, is op zich al een getuigenis die een weerklink geeft in de gehele wereld.

Zelf zegt Maria in Banneux ook expliciet dat ze gekomen is voor alle naties. Tevens kunnen we daardoor een katholiek karakter opmerken in haar boodschap. Ze vereenzelvigd zich zo met de missie van de Kerk waarvan zij de Moeder is. Christus overal verkondigen, de troost en hulp die haar Zoon ons geeft, doorgeven. De mensen aansporen om in te gaan op de zachte uitnodiging van de Verrezen Heer. Het zijn allemaal delen van de missie die zij op zich neemt.

Ook wij, zoals reeds gezegd, kunnen actief deelnemen aan deze missie door in de eerste plaats te kijken naar Maria als voorbeeld. Het lijden verzachten rondom ons, getuigen van Jezus die ons leven telkens weer zin geeft, verlossende woorden spreken, een stil gebed in ons hart opdragen voor een naaste of iemand die veraf is. Dat zijn de delen die aan ons zijn besteed. Met onze armoede, zeker, maar met de steun van Jezus en Maria, en dus vol vertrouwen, kunnen we van hetgeen we dagelijks uitspreken in de geloofsbelijdenis echt iets levendigs maken. De Kerk is zo dus niet een logge gemeenschap met nu eens een mooi, dan weer een duister verleden. Neen, ze is een levendige getuigenis van de Verrezen Christus die iedereen wil laten delen in het eeuwige leven. En hieraan deelnemen, met de mogelijkheden die de onze zijn, ... dat is katholiek zijn.

Priester Karlo Tyberghien

Directeur Radio Maria



Beste vrienden van Radio Maria,

Wanneer men op zondag naar de kerk gaat, wanneer men een rozenkrans bidt, of gewoon omdat men als gelovige de eigen geloofsschat overweegt, het komt meermaals voor dat wij onze geloofsbelijdenis bidden. Soms onoplettend en ons niet bewust van de diepgang van de woorden belijden wij onder meer dat wij geloven in de katholieke Kerk. Het woordje katholiek geeft daarbij een kenmerk weer van de Kerk waarvan wij geloven dat ze het lichaam van Christus is, en tegelijkertijd het volk van God. Miljarden mensen op de gehele wereld belijden datzelfde geloof, en het is net deze gedachte die ons een eerste inzicht geeft in de betekenis van katholiek.

Het woord 'katholiek' betekent namelijk 'universeel, volledig, integraal'. We

kunnen hierbij denken aan de heilige Paulus die zei: "God zal alles in allen zijn", als een soort beschrijving van het eeuwige leven waar we in Gods aanwezigheid zullen aanwezig zijn. In die zin is de Kerk katholiek, want in haar komt Jezus tegenwoordig in de wereld, doorheen bijvoorbeeld de sacramenten. Vanaf het begin is de Kerk dus katholiek, en ze zal het zijn tot het einde.

Er is ook nog een tweede betekenis die we kunnen geven aan het woord katholiek. De Kerk is namelijk katholiek vermits ze gezonden is voor de verkondiging aan de hele wereld. "Gaat tot de vier uithoeken van de wereld, en verkondigt het Evangelie", vroeg Jezus aan zijn leerlingen. En ook nog: "Ik ben met u tot het einde der dagen". De missie van de Kerk speelt zich dus niet enkel af in onze familie, in onze gemeenschap, in onze parochie of in ons land. Ze is geroepen om iedereen te laten delen in de vreugde van het Evangelie van Christus. En dat is de universele boodschap die Ze heeft ontvangen. Jezus beloofde ons daarbovenop nog dat zijn aanwezigheid ons een hulp en een troost zal zijn, te midden van onze missie.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werken mee aan dit nummer:

Joris Abts, Jos Decock, Catherine De Ryck, pr. J. Hermans, pr. Karlo Tyberghien, Philippe Van der Sande

Foto's:
Redactie

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Catechesereeks over de geboden



EER UW VADER EN UW MOEDER

CATECHESE VAN PAUS FRANCISCUS

Paus Franciscus begon op 13 juni 2018 tijdens de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein met een reeks catecheses over de geboden. We geven u in dit en de komende nummers telkens een vertaling van één of meerdere catecheses.

De paus spreekt in deze catecheses niet alleen over de tien geboden maar ook over de nieuwe wet van Christus.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Eren

Tijdens de reis door de Tien Geboden komen we vandaag aan het gebod over vader en moeder. Het gaat over de eer, verschuldigd aan de ouders. Wat is deze "eer"? De Hebreeuwse term verwijst naar de eer, de waarde, letterlijk "het gewicht", de degelijkheid van iets. Het gaat dus niet over de uiterlijke verschijning van iets maar over zijn waarheid. In de Schrift betekent God eren, zijn aanwezigheid erkennen, rekening houden met zijn aanwezigheid. Dat wordt uitgedrukt door rituelen maar het betekent vooral aan God zijn ware plaats in het bestaan toekennen. Vader en moeder eren wil dus zeggen: hun belangrijkheid erkennen door concrete daden van toewijding, liefde en zorg. Toch gaat het niet uitsluitend hierover.

Lang leven en gelukkig zijn

Het vierde gebod heeft een eigen kenmerk: het is een gebod met

een uitkomst. Het luidt immers: "Eer uw vader en moeder, zoals Jahwe uw God u heeft geboden. *Dan zult ge lang leven en gelukkig zijn op de grond die Hij u schenkt*" (Deut. 5, 16). De ouders eren leidt tot een lang gelukkig leven. In de Tien Geboden komt het woord "geluk" alleen voor in verband met de relatie tot de ouders.

Deze eeuwenoude wijsheid vertolkt wat de menswetenschap slechts sinds iets meer dan een eeuw heeft gevonden: de kindertijd tekent heel het leven. Vaak is dat makkelijk te verstaan wanneer iemand is opgegroeid in een gezonde en evenwichtige omgeving. Maar evenzeer moet men vaststellen dat iemand ervaringen van verwaarlozing en geweld heeft meegemaakt. De kindertijd is als een onuitwisbare inkt. Men vindt haar terug in smaken en gedragingen ook al tracht men de littekens van de eigen oorsprong te verbergen.

Het vierde gebod zegt nog meer. Het handelt niet over de goedheid van de ouders. Het vraagt

niet dat vaders en moeders zouden volmaakt zijn. Het gaat over het gedrag van de kinderen met voorbijzien aan de verdiensten van de ouders. Het zegt iets buitengewoons en bevrijdend: ook al zijn niet alle ouders goed, ook al verloopt niet elke kindertijd rustig, toch kunnen alle kinderen gelukkig worden, omdat het bereiken van een vol en gelukkig leven afhangt van de erkentelijkheid ten aanzien van hen die ons het leven schonken.

Verzoend met het leven

We denken hier aan de opbouwende waarde van dit Woord voor de vele jongeren die een verleden van lijden achter de rug hebben en voor allen die in hun eigen jeugd geleden hebben. Veel heiligen – en zeer veel christenen – hebben na een pijnlijke kindertijd een lichtend leven geleid omdat zij zich, door de genade van de Heer Jezus Christus, met het leven verzoend hebben. We denken aan die jonge man die nu nog zalig is maar volgende maand heilig wordt verklaard, Sulprizio, wiens leven op 19-jarige leeftijd werd voltooid. Hij stierf verzoend met veel lijden en andere dingen, omdat zijn hart helder was en omdat hij nooit zijn ouders had afgewezen. We denken aan de heilige Camillo de Lellis die na een jeugd in wanorde, een leven van liefde en dienstbaarheid leefde. We denken aan de heilige Josephina Bakhita, opgegroeid in verschrikkelijke slavernij. We denken aan de zalige Carlo Gnocchi, wees en arm. We denken aan de heilige Johannes Paulus II die getekend was door het verlies van zijn moeder op jeugdige leeftijd. Elke mens, met welke achtergrond ook, wordt door dit gebod op Christus georiënteerd: in Hem, wordt de ware Vader zichtbaar, die ons roept "tot wedergeboorte uit

water en geest". De raadsels van onze levens lichten op wanneer men ontdekt dat God ons, al van altijd, voorbereidt op een leven als zijn kinderen waardoor elke daad een zending wordt van Hem ontvangen.

Onze wonden beginnen mogelijkheden te worden wanneer we door genade ontdekken dat het ware raadsel niet meer is "waarom?" maar "voor wie?", voor wie is mij dit overkomen. Met het oog op welk werk heeft God mij doorheen mijn geschiedenis gesmeed? Alles wordt omgekeerd, alles wordt kostbaar, alles wordt bouwsteen. Voor wie wordt mijn ervaring, hoe droevig en pijnlijk ook, in het licht van de liefde, een bron van verlossing? Dan kunnen we onze ouders beginnen eren met de vrijheid van volwassen kinderen en met barmhartige aanvaarding van hun beperktheden.

Gave van het leven

De ouders eren die ons het leven schonken! Als je weggegaan bent van je ouders, doe een inspanning en keer terug bij hen. Misschien zijn ze oud... Ze schonken je het leven. En verder, geen lelijke dingen zeggen, niet schelden... Alsjeblieft, beledig nooit, nooit de ouders van iemand. Nooit, nooit de moeder beledigen, nooit vader beledigen. Nooit! Nooit! Maken jullie allen deze inwendige afspraak: vanaf vandaag zal ik de moeder of vader van iemand niet meer beledigen. Ze hebben het leven geschonken. Ze mogen niet beledigd worden. Dit wonderbaarlijke leven is ons geschonken, niet opgelegd. In Christus herboren worden, is een genade die men vrij aanneemt. Dat is de schat van ons doopsel waardoor, door het werk van de Heilige Geest, één onze Vader is, die in de hemel. Bedankt!



OP DE AGENDA

MARIATHON

De jaarlijkse Mariathon voor de noden van onze radio zal doorgaan op woensdag en donderdag **20 en 21 november 2019**.



8^{ste} verjaardag van Radio Maria

Op **12 december 2019** vieren we de 8^{ste} verjaardag van Radio Maria met een plechtige eucharistieviering gevolgd door een receptie voor de aanwezigen.



Vrijwilligersfeest 31 augustus 2019



DEELGENOTEN IN HET BLOED

Jean de Brébeuf en gezellen deel 1

THEOLOGIE VAN DE HEILIGEN

Heiligen geven vaak door hun leven een klare, verhelderende kijk op de waarheden van het geloof en de beleving ervan. Heiligen hebben heel vaak in hun leven blijk gegeven van een bijzondere relatie met het Allerheiligste en met de viering van de Eucharistie. Het levensverhaal van de heilige Jean de Brébeuf en gezellen, die wij op 19 oktober vieren, kan ons helpen om de betekenis van het eucharistisch gebed en het misoffer te begrijpen.

Lijden voor Jezus
Hij wist heel goed wat hij schreef, toen hij - het moet omstreeks 1630 geweest zijn - aan het papier zijn diepste verlangen toevertrouwde: "Heer Jezus, mijn Verlosser! U hebt mij verlost door uw bloed en uw heilzame dood, daarom beloof ik U mijn hele leven te dienen in het Gezelschap van Jezus, om nooit iemand anders te dienen dan U. Ik onderteken deze belofte met mijn bloed, bereid om mijn bloed even bereidwillig als deze druppel voor U te offeren. Jean de Brébeuf SJ." Telkens wanneer hij het misoffer opdroeg en mocht drinken van het Bloed van de Verlosser, herhaalde hij die belofte. Tot zijn dood. Telkens wanneer hij als priester deelgenoot werd aan het Bloed van de Heer, voelde hij hoe een goddelijke kracht vanuit het doorboorde, bloedende hart van Christus hem sterkte.

"Ik heb een vurig verlangen gevoeld, iets te mogen lijden voor Jezus Christus," schreef de jezuïet de Brébeuf in zijn dagboek. Hij wist dat dit niet zomaar een voorbijgaande

pr. J. Hermans
gedachte was, want hij kende uit eigen ervaring de gevaren, waaraan hij als missionaris had blootgestaan.

Missionaris in Noord-Amerika
Hij was in 1625 van Frankrijk naar Canada getrokken als missionaris bij de indianenstammen. Met name was hij werkzaam geweest bij de Huronen, een primitief volk in ontwikkeling en zeden, steeds weer opnieuw in oorlog met de naburige Irokezen, die in ruwheid geenszins voor de Huronen onderdeden. Toen de Engelsen de aanwezige Fransen uit deze Noord-Amerikaanse gebieden verdreven in 1629, was Jean de Brébeuf teruggekeerd naar zijn geboorteland Frankrijk, waar hij zijn laatste geloften aflegde. Hij hoopte terug te keren naar Noord-Amerika, bereid om voor de verkondiging van het geloof zijn leven, zijn bloed te geven. Zijn verlangens werden verhoord...

In 1633 keerde Jean de Brébeuf weer in de jonge Noord-Amerikaanse missie, nadat Engeland en Frankrijk vrede gesloten hadden. Ze wa-

ren een kleine groep, die jezuïeten-missionarissen; hun daden waren groot. Ze wilden leven te midden van de Huronen om zo ook dicht bij hen te staan om het evangelie te verkondigen. "De Huronen slapen bij het vuur; net als voor ons is de grond hun bed; als matras en hoofdkussen gebruiken wij wat schors van takken bedekt met een rieten mat; in plaats van lakens en dekens gebruiken wij onze kleren en ook dierenhuiden," aldus de Brébeuf in een brief. In het jaarbericht uit 1636 verhaalt hij, wat missionarissen, die juist uit Europa komen, mogen verwachten: "Als U bij de Huronen komt, zult U inderdaad zeer liefdevolle harten vinden; wij zullen U met open armen ontvangen, als was U een engel uit het paradijs; wij zullen proberen in alles zo goed mogelijk voor U te zijn; maar wij zijn er zo aan toe, dat wij maar heel weinig voor U kunnen doen. Wij zullen U ontvangen in een hut, die zo armzalig is, dat U, in Frankrijk, er U geen denkbeeld van zult kunnen vormen, en daarin zult U moeten wonen. Hoe moe en uitgeput U ook zult zijn, wij zullen U niets anders kunnen aanbieden dan een armzalige mat of hoogstens een dierenhuid, om als bed te dienen; bovendien zijn er in dit jaargetijde akelige kleine insecten, taouhac genoemd (in Frankrijk vlooiën), die U bijna de hele nacht zullen wakker houden, want in deze streken heeft men er veel meer last van dan in Frankrijk; zij vinden voedsel in het stof van de hut en worden meegebracht door de inlanders, en deze 'kleine' beproeving, om nog maar te zwijgen over muggen, zandvliegen en ander ongedierte, duurt in de zomer meestal wel een maand of vier. Als U in Frankrijk een belangrijk leraar en theoloog bent, moet U erop rekenen dat U er zich tevreden mee moet stellen hier een eenvoudige student te zijn, en dan nog, met wat voor leraren, blootgesteld aan hun spot. De Huronentaal zal uw sint Thomas en

Aristoteles zijn; en hoe geleerd U ook bent en gewend om gemakkelijk met geleerde en kundige personen te praten, U moet zich er nu bij neerleggen om lange tijd niets te kunnen zeggen tegen die barbaren. U zult heel wat bereikt hebben als U na geruime tijd een beetje zult kunnen stamelen.

Met gevaar voor eigen leven
Het leven is hier overigens niet zonder veel moeilijkheden. In bijna ieder dorp wonen christenen. Dit betekent voor ons, dat wij in ieder jaargetijde de dorpen moeten bezoeken, om er zo nodig twee of drie volle weken door te brengen in onbeschrijfelijk moeilijke omstandigheden. Daar komt nog bij, dat onze levens aan een zijden draad hangen; al kun je overal ter wereld elk ogenblik verwachten te moeten sterven en moet je daarom daartoe ook bereid zijn, dit geldt nog veel sterker voor deze streken. Afgezien nog van het feit, dat je hut uiterst brandbaar is en ieder ogenblik in vlammen kan opgaan. Al ben je ook nog zo voorzichtig om ongelukken te voorkomen, de kwaadwilligheid van de inlanders is van dien aard, dat je aanhoudend in angst leeft. Iemand die ontevreden is, krijgt het klaar je hut in brand te steken of om op een eenzame plaats je hoofd met een bijl in tweeën te hakken. Je bent verder ook verantwoordelijk voor de onvruchtbaarheid of de vruchtbaarheid van de aarde, op straffe van de dood; je krijgt de schuld van droogteperiodes; als je geen regen kunt maken, vinden zij het de gewoonste zaak van de wereld, dat ze je doden. Hieraan hoef ik alleen maar het gevaar toe te voegen dat ons bedreigt van de kant van onze vijanden; laat het voldoende zijn te vermelden dat zij op 13 juni twaalf Huronen hebben vermoord in de buurt van het dorp Contarres, maar een dagreis hier vandaan; dat kortgeleden, op ongeveer anderhalve kilometer afstand van ons dorp, een hinderlaag van enige Irokezen

LIVE
UITZENDING

BEDEVAART
BANNEUX
7 OKTOBER



Op 7 oktober, op het feest van O.-L.-Vrouw van de rozenkrans gaan we met Radio Maria op bedevaart naar de Maagd der Armen te Banneux.

Met een 300-tal bedevaarders zullen we tijdens deze dag bidden voor de noden van Radio Maria.

Tijdens de eucharistie willen we onszelf en de Radio toevertrouwen aan Onze-Lieve-Vrouw door het bidden van het toewijdingsgebed.

Tijdens de ziekenzegening zal er speciaal worden gebeden voor alle zieke en eenzame luisteraars. We brengen ze bij de Maagd der Armen die naar Banneux is gekomen om het lijden te verlichten.

Plechtige Eucharistieviering om 11 uur

Lezing door pr. Karlo om 14 uur

Ziekenzegening om 15 uur

7 OKTOBER BEDEVAART NAAR BANNEUX

werd ontdekt, met de bedoeling om de eerste de beste voorbijganger te doden. Het volk hier is zeer schuchter, zij nemen geen voorzorgsmaatregelen tegen onverwachte overvallen; zij hebben geen wapens en zetten ook geen omheiningen om hun dorpen. Meestal slaan zij op de vlucht, vooral wanneer zij tegenover een grote overmacht staan. U kunt zich voorstellen dat wij in deze noodtoestand, waardoor het hele land getroffen wordt, weinig reden hebben om ons veilig te voelen. (...) Wij, zo lijkt het tenminste, hebben niets dat tot het goede aanspoort; de mensen om ons heen staan verbaasd als je over God spreekt, zij kunnen alleen maar afschuwelijk vloeken. Vaak moet je je het heilig Misoffer ontzeggen; als je de Mis wel kunt opdragen, gebeurt dit in een hoekje van de hut dat als kapel dienst doet. Zelfs al had je de middelen, dan maken de rook, de sneeuw of de regen, het onmogelijk om er iets van versiering of verfraaiing aan te brengen; en dan praat ik nog niet eens over de onmogelijkheid je ergens terug te trekken; er zijn voortdurend inlanders om je heen; zij weten niet wat het is om zachtjes te praten. Er bestaat groot gevaar dat je jezelf in het verderf stort, omdat je beïnvloed zou kunnen worden door hun zedeloosheid; dit zou kunnen gebeuren bij iemand wiens hart niet zo van God vervuld is dat het gif geen uitwerking op hem heeft.”

Isaac Jogues

Zulke aanbevelingen van de eigen missie zouden kandidaten zeker afschrikken, zo kan men verwachten. Maar het tegendeel was waar. Zo voegde Isaac Jogues zich eind van datzelfde jaar bij de confraters in Noord-Amerika. Hij bracht een hart mee, vervuld van God. Een van de zes nieuwe missionarissen voor Canada. Het begon heel mooi: “Ik weet niet hoe het is om het paradijs in te gaan, maar dit weet ik wel, dat het moeilijk zal zijn op deze wereld een grotere en intensere vreugde te beleven, dan die ik voelde toen ik in Nieuw Frankrijk aankwam, en hier op de dag van Maria Visitatie mijn eerste Mis opdroeg. Ik kan U verzekeren, dat het inderdaad een dag van visitatie was: ik werd namelijk bezocht door de goedheid van God en Onze-Lieve-Vrouw. Het was voor mij net Kerstmis en ik voelde mij herboren tot een leven in God.” (uit een brief van Isaac Jogues aan zijn moeder).

Bloed van de martelaren, zaad van de christenen

Maar het zou niet altijd Kerstmis blijven. De lijdensweek zou hun weg zijn. De Huronen stonden nauwelijks open voor de boodschap die de missionarissen brachten. Pas in 1637, twaalf jaar na de eerste aan-

komst van de Brébeuf, kon de eerste volwassene gedoopt worden. Een moeizame, heel moeizame weg om bekeringen te maken. Uit het jaarbericht van 1639: “Als iemand ons zou vragen wanneer wij dit grote plan ten uitvoer zullen brengen (om de Huronen te bekeren), gelet op het feit dat wij nog nauwelijks een begin hebben gemaakt, laat staan enige vooruitgang hebben geboekt sinds wij in deze streken zijn aangekomen, dat wij aan de eigenlijke bekering nog niet zijn begonnen, dan is mijn antwoord, dat, zelfs al bereiken wij pas iets, kort voor het einde van de wereld, het toch altijd nodig is te beginnen voor men ermee kan ophouden... Wij hebben ons soms afgevraagd, of wij in dit land een bekering zouden kunnen verwachten zonder bloedvergieten. De opvatting die er in de Kerk heerst, dat het bloed van de martelaren het zaad van de christenen is, bracht mij ertoe te denken dat wij dit niet zullen kunnen verwachten, ja, dat het zelfs niet verlangd mocht worden. Het zou, de eer in aanmerking genomen die God ontvangt door de standvastigheid van de martelaren, wier bloed onlangs grote delen van de aarde heeft doordrenkt, een soort vloek zijn, indien dit deel van de wereld niet zou kunnen delen in het geluk zo tot de heerlijkheid van zijn eer te hebben bijgedragen.”



Programma in de kijker

Het uur van de Goddelijke Barmhartigheid

Het gebed staat heel centraal in het aanbod van programma's op Radio Maria. Iedere dag wordt de eucharistie uitgezonden, iedere dag wordt het getijdengebed, de rozenkrans en het angelus op vaste momenten gebeden. Dagelijks staat ook om 15 uur het 'uur van de Goddelijke Barmhartigheid' op het programma. Een belangrijk moment van meditatie en gebed waarin we ons in geloof verenigen met het lijden van Christus, ons open stellen voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid dat de verrezen Christus aanbiedt aan de Kerk.

Meditatie over de Goddelijke Barmhartigheid

Het uur van barmhartigheid is het herdenken van het uur waarop Christus zijn leven geeft omwille van onze zonden. Het is het uur van onze verlossing. Iedereen heeft nood aan Gods Barmhartigheid. Tijdens dit uur worden meditatie in verband met de Barmhartigheid en het geestelijk leven afgewisseld met meditatieve muziek. Vervolgens wordt het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden voor de intenties die werden doorgegeven. Aan de heilige zuster Faustina werd het geheim van de Goddelijke Barmhartigheid geopenbaard. Naar de buitenwereld leek haar leven zonder veel betekenis. Toch werd ze door God uitverkoren als vertrouweling van het hart van Jezus en apostel van de Goddelijke Barmhartigheid. Ze werd begenadigd met verschijningen van de heilige maagd Maria en van de barmhartige Christus, die haar vroeg de Goddelijke Barmhartigheid af te smeken over heel de wereld en deze tegelijkertijd ook bekend te maken. In het jaar 1937 vroeg de Heer haar tijdens een verschijning om te bidden op het uur van de barmhartigheid.

“Smeek mijn barmhartigheid om drie uur af, vooral voor de zondaars. Verdiep jezelf - al is het maar voor een kort ogenblik - in mijn lijden, in het bijzonder in mijn verlatenheid op het ogenblik van de doodstrijd. Dit is het uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. Ik zal je toestaan in mijn stervensverdriet binnen te treden. Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een ziel die Mij op grond van mijn lijden een verzoek doet...” (Dagboek 1320)

(vervolg p. 12)

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus

Christus te verkondigen in heel ons land?

Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Luister naar  via de digitale radio  via **telenet**  kanaal 912 of online op www.radiomaria.be

06:00	Meditatie (Pater Jan Bots)
06:30	Lezingendienst
07:00	Angelus
07:02	Rozenkrans
07:30	Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag & zondag)
07:45	De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)
08:30	Lauden
09:00	H. Mis
	op zondag om 10u voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
09:50	Catechismus

10:30		
	Maandag	De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
	Dinsdag	Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)
	Woensdag	Radio Vaticaan Live (Kevin Colle) - aansluitend na de H. Mis
	Donderdag	De rots in de branding (Jos Decock)
	Vrijdag	Herhaling van donderdag 20u
	Zaterdag	Nonkel Pater achterna

11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag

13:00		
	Maandag	1e en 3e: Radio Maria op bezoek (Omer Laermans) 2e en 4e: Gebedsgroep Biddende Moeders
	Dinsdag	1e: In gesprek met een religieuze 2e: Het inzicht* 3e: Kerk in nood 4e: Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
	Woensdag	1e en 3e: Kathovisie (Marianne Hubin) 2e en 4e: De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
	Donderdag	Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
	Vrijdag	Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)
	Zaterdag	Herhaling van woensdag
	Zondag	Herhaling van dinsdag 18u15

14:15		
	Maandag	Muziek
	Dinsdag	Muziek
	Woensdag	Muziek
	Donderdag	1e en 3e: De Kerkvaders (Nele Uytterhoeven) 2e en 4e: Het archief (Kevin Colle)
	Vrijdag	Om 13u45 Langs de blauwe Donau

15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit Lezingendienst
16:30	Meditatie* (Pater Jan Bots)
17:00	Vespers

17:30		
	Maandag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Dinsdag	Radio Vaticaan*
	Woensdag	Nonkel Pater achterna
	Donderdag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Vrijdag	De week van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
	Zaterdag	Radio Vaticaan*
	Zondag	De week van Radio Maria* (Nele Uytterhoeven)

18:00 Angelus		
----------------------	--	--

18:15		
	Maandag	Klassiekuur*
	Dinsdag	1e en 3e: Het inzicht (Marleen Caers) 2e en 4e: Missio werkt (Missio)
	Woensdag	De Kerk leeft* (18u30)
	Donderdag	Herhaling van maandag 13u
	Vrijdag	Klassiekuur*
	Zaterdag	Herhaling van dinsdag 13u
	Zondag	Herhaling van donderdag 20u

19:30 Rozenkrans		
-------------------------	--	--

20:00		
	Maandag	De rots in de branding*
	Dinsdag	De Kerk leeft*
	Woensdag	Gebed met Sant'Egidio
	Donderdag	1e en 3e: Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden) 2e en 4e: Rijkdom van het geloof (Diane Kets)
	Vrijdag	Radio Maria telefoneert* (Nele Uytterhoeven)
	Zaterdag	Langs de blauwe Donau*
	Zondag	Klassiekuur*

21:00	(Behalve op zondag)
	Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door 'Het Woord Spreekt' *
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
22:35	Catechismus* (maandag tot zaterdag)
	Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
23:30	Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.

(vervolg van p. 9)

Het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Het gebed begint met het bidden van het Onzevader, een Weesgegroet en de Geloofsbelijdenis. Op de kralen van het Onzevader van de rozenkrans wordt het volgende gebed gebeden:

Eeuwige Vader, ik offer U op, het lichaam en bloed, de ziel en de Godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.

Op de kralen van het weesgegroet:

Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Tot slot bidt men driemaal:

Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Intenties

Voor het bidden van elk tientje worden de namen genoemd van de personen voor wie een intentie werd aangevraagd. Tijdens het eerste tientje bidden we **voor de overleden personen, en hun families**. Tijdens het tweede tientje bidden we **voor de zieken**. In het derde tientje vragen we **Gods zegen en bescherming** en bidden we voor het welzijn van de personen waarvoor een intentie werd aangevraagd. In het vierde tientje vragen we om **Gods hulp**. Tijdens het vijfde tientje bidden we **uit dankbaarheid** voor verschillende genaden waarvoor gevraagd werd God te danken.

U mag uw persoonlijke intenties doorgeven

per telefoon: 016/41 47 47

per sms: 0470/21 06 96

email: intenties@radiomaria.be

via de website: www.radiomaria.be/intenties/

LUISTERAARS AAN HET WOORD

*Het inzicht doet zijn titel weer eer aan! Niet altijd makkelijk maar weer duidelijk MEER INZICHT gekregen, dankzij Marleen. Hartelijk dank voor de uiteenzetting !!
Mvg,*

Ilse



We hebben uw intenties meegenomen in onze gedachten en aan de grot in Lourdes aan O.-L.-Vrouw van de Onbevleete Ontvangenis toevertrouwd. Groetjes,

Joël en Maria



Geachte Radio Maria, Vanochtend vroeg heb ik dit behartenswaardige wetenschapsprogramma op uw zender beluisterd. Al eerder was me opgevallen (bij uitzending over depressie) dat u met deze thema's heel actueel bent. Heel veel dank voor uw belangrijke uitzendingen.

Met hartelijke groet,

Jan

(Reactie van een luisteraar op onze webpagina.)

Radio Maria heeft een nieuwe voorzitter



DE WERELD VAN RADIO MARIA

Radio Maria is het werk van Onze-Lieve-Vrouw. Vele vrijwilligers, die een groot deel van hun tijd en energie geven voor de radio, getuigen blij te zijn dit werk te mogen verrichten voor hun Hemelse Moeder en zo bij te dragen aan de evangelisatie van ons land. Doorheen het interview met onze nieuwe voorzitter hebben we Philippe Van der Sande leren kennen als een dankbare man die zich vol enthousiasme wil gaan inzetten voor Radio Maria.

Thomas Elsen was drie jaar lang de voorzitter van de vzw Radio Maria Vlaanderen. Ten gevolge van een promotie op zijn werk, waardoor hij geregeld naar de VS moet, werd het voor hem moeilijk om zijn gezin en zijn werk te blijven combineren met het voorzitterschap van Radio Maria. We zijn Thomas zeer dankbaar voor zijn enthousiasme en inzet gedurende de voorbije drie jaren. Hij liet weten nog actief te blijven als vrijwilliger bij de radio, wat we natuurlijk alleen maar kunnen toejuichen.

De Raad van Bestuur verkoos Philippe Van der Sande als zijn opvolger. We laten hem graag aan het woord om zichzelf voor te stellen.

Porta Fidei: Hoe voelt het om de derde voorzitter van radio Maria Vlaanderen te zijn?

Philippe: "De vraag om voorzitter te worden kwam voor mij geheel onverwacht. Ik was wel op zoek naar een zinvol vrijwilligerswerk toen ik benaderd werd door priester Karlo, maar ik dacht uiteraard niet aan het voorzitterschap van Radio Maria. Ik zag hierin de hand van mijn hemelse Moeder. Ik heb dan ook vrij snel ja gezegd. Het voelde meteen goed aan. Mijn eerste contacten met de medewerkers en met de World Family verliepen posi-

tief en sterkten mij om mij voor de radio in te zetten. Als derde voorzitter kom ik in een goed draaiende organisatie terecht, die bovendien ook nog financieel gezond is dankzij de trouwe steun van de luisteraars. Ik kan dus voortbouwen op het mooie werk van mijn twee voorgangers."

PF: Wat is je voornaamste drijfveer geweest om het voorzitterschap te aanvaarden?

Philippe: "Ik volg Radio Maria al jaren van buitenaf. Ik ben steeds onder de indruk geweest van de inhoud van de programma's

Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

Angelus

07:00
12:00
18:00
24:00



Getijdengebed

06:30 Lezingendienst
08:30 Laudan
12:05 Middagebed
17:00 Vespers
21:30 Dagsluiting



Rozenkrans

07:05
12:15
19:30
23:30



Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15:00

“Radio Maria is misschien wel de enige ‘goed nieuws’-radio van het moment!

De radio brengt letterlijk de Blijde Boodschap.”

en van de professionele aanpak. En de radio is mijns inziens een belangrijk evangelisatie-instrument in Vlaanderen. Nu er in ons land alsmaar minder mensen Jezus kennen, laat staan dat ze er een persoonlijke liefdesrelatie mee hebben, lijkt mij Radio Maria een uitstekend instrument om de Blijde Boodschap toch nog in ruime kring te laten weerklinken. Het geeft me veel vreugde op een bescheiden manier te mogen meewerken aan de uitstraling van Radio Maria in Vlaanderen. Volgens mij is Radio Maria misschien wel de enige “goed nieuws radio” van het moment!”

PF: Hoe bedoel je?

Philippe: “Radio Maria brengt letterlijk de ‘Blijde Boodschap’ bij de mensen thuis. Maar het is veel meer dan dat. Radio Maria blijft niet bij een oppervlakkig amusementsaanbod. Wij stellen ook belangrijke zins- en levensvragen. Wij nemen de tijd om diepgang en vorming aan te bieden. Het blijft niet beperkt tot enkele ‘one-liners’. Vele mensen, ook jongeren, hebben daar nood aan. Radio Maria kan dan wel een kleine radiozender zijn, maar hij is maatschappelijk uiterst relevant en belangrijk. Uniek in zijn genre. Het is ook bij uitstek een zeer sociale radio. Paus Franciscus hamert veel op het belang om bij de ‘kleinen’ in onze maatschappij te zijn. Wel de ‘kleinen’ zijn onze VIP’s. De eenzamen, de zieken, de ouderen, de werklozen, de vluchtelingen, de gevangenen... , voor hen wordt in de eerste plaats radio gemaakt, voor hen weerklinkt in de eerste plaats de vreugdevolle boodschap dat ze ondanks hun fysieke of psychische kwetsbaarheid gelukkig kunnen zijn. God klopt via Radio Maria aan de deur van hun hart. Hij is de lijdenden zeer nabij.”

PF: Je hebt zelf te kampen gehad met een depressie. Heb je zelf Gods nabijheid ervaren in die moeilijke periode?

Philippe: “Zeven jaar geleden heb ik inderdaad een depressie gehad. Plots kon ik niet meer functioneren. Niet op mijn werk, maar ook niet meer thuis. Ik zag geen toekomst meer voor mezelf. Gedurende 30 jaar heb ik mij via de politiek maatschappelijk geëngageerd, waarvan 24 jaar professioneel als bediende in het Vlaams parlement. Na mijn depressie verloor ik mijn job. Nu kan ik terugblikken op deze periode van zeven jaar van herstel; een tocht van zeven jaar door de woestijn. Maar ik leerde God kennen als een barmhartige Vader die zielsveel van me houdt. Ik kon een hele weg van innerlijke genezing en bevrijding afleggen. Ik moest ook een hele weg van aanvaarding gaan, de aanvaarding van mijn persoonlijke levensgeschiedenis en van mijn psychische kwetsbaarheid. Ik heb opnieuw levensvreugde. Ik hoef immers niet meer op eigen kracht te steunen. Die levenskracht komt van Jezus; ik hoef enkel mijn hart voor Hem open te stellen en mee te werken met zijn genade.”

PF: Radio Maria zendt noodgedwongen alleen via DAB+ en internet uit. Is het geen nadeel om niet meer via FM te kunnen uitzenden?

Philippe: “Je zou denken van wel. Maar het is ook een uitdaging. We zijn als enige kleine radiozender volop aan het investeren in DAB+. We zijn dan ook volledig klaar voor de ‘na FM-periode’. We merken dat we onze trouwe luisteraars niet verloren zijn. Zij hebben zich snel en goed aangepast aan de nieuwe situatie. We merken ook

“We willen in 2020

een noemenswaardige stijging van

onze DAB-luisteraars”

een snelle evolutie. Ondertussen luistert bijna 15% van de Vlamingen naar de radio via DAB+. De autoconstructeurs zijn klaar om alle auto’s te voorzien van DAB+, zodat radio Maria binnen enkele jaren terug in alle auto’s te beluisteren zal zijn. Het is dus belangrijk om verder te investeren in DAB+. Priester Karlo en ikzelf hebben besloten om een promotie team in het leven te roepen. Onze eerste doelstelling is duidelijk: meer luisteraars via DAB+.”

PF: Hoe wil je dat bereiken?

Philippe: “Er is op dit moment een nieuw promotieplan in de maak. Vanuit het promotie team zullen concrete acties uitgewerkt worden. We gaan al deze acties bundelen onder de noemer ‘PROMO 2020’. Iedereen zal volgens zijn mogelijkheden betrokken worden bij deze concrete acties. Tijdens de aanstaande Mariathon op 20 en 21 november willen we hier zeker op terugkomen. Want wie promotie wil maken, moet beschikken over voldoende financiële middelen. We zullen dus ook dit jaar weer bij jullie aankloppen om ons hierbij financieel te ondersteunen. Ik denk hierbij bijv. aan de aankoop en het ter beschikking stellen van DAB-radio’s in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, ...”

PF: Heb je als nieuwe voorzitter nog een boodschap voor onze lezers en luisteraars?

Philippe: “Jazeker. We zijn allemaal een grote familie: luisteraars, vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden. En hoewel we elkaar niet allemaal persoonlijk kennen en sommigen onder ons eenzaam of ziek zijn, zijn we verbonden in gebed. God is onze Vader, Jezus onze Broer, Maria onze Moeder en wij zijn geliefde kinderen. Allemaal zonder uitzondering. Ieder van ons – bijzonder wie te maken heeft met lijden of tegenslag - kan vertrouwen op Jezus en Maria. Dat is onze levensvreugde! Paus Franciscus roept ons op de vreugde van het evangelie te beleven, onszelf te heiligen en vreugde te vinden in het evangeliseren. Radio Maria is een mooi evangelisatie-instrument. Dank je wel om voor Radio Maria te bidden, om Radio Maria te steunen, om je als vrijwilliger voor Radio Maria in te zetten.

Dank U, Vader, voor deze mooie, wereldwijde familie van Radio Maria!”



Langs de blauwe Donau

Van 13 tot 20 september 2020 heeft in Budapest, de hoofdstad van Hongarije, het 52ste Internationaal Eucharistisch Congres plaats. Een bijeenkomst van leken en geestelijken uit de ganse wereld met als doel in een sfeer van gebed en aanbidding zich in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie te verdiepen en om dit grote mysterie te verkondigen als dé bron voor een ware redding van de mensen en de samenleving.

Radio Maria Hongarije zond naar vele andere radio’s binnen de grote familie van Radio Maria een 100-tal artikelen over de geschiedenis van hun land. En wij hebben ze voor u verwerkt en zullen ze op u loslaten elke vrijdag om 13u45.

Het is een bijzondere geschiedenis, alleen reeds zoals bij aanvang door haar ligging in het grote karpatenbekken tussen ons Westelijk Romeinse Rijk en het Oostelijk Byzantijnse Rijk. Een geschiedenis waarschijnlijk voor de meesten onder ons weinig gekend, maar daarom niet minder boeiend! Een geschiedenis vol intriges, oorlogen en onrechtvaardigheden waarbinnen dan plots grote heiligen opstaan ook onder de koninklijke Arpadendynastie. Gods wegen zijn waarlijk ondoorgrondelijk. Zoals in Het Oude Testament schrijft God veel recht op kromme lijnen!

Elke uitzending zal een tweede deel bevatten waarin Marc Van Hoorick ons het leven van priester Istvan Regöczi zal voorlezen. De Hongaar Istvan Regöczi, geboren in 1915, kwam als kleine jongen na wereldoorlog I, op vakantie naar Vlaanderen, zoals vele arme Hongaarse kinderen bij pleeggezinnen. Later trok hij te voet naar Vlaanderen om er het seminarie te volgen en keerde, tijdens wereldoorlog II, als priester, terug naar Hongarije, waar hij jarenlang zwaar wordt geconfronteerd met het communistische regime. Hij overleed in 2013.

**Uitzendingen: Elke vrijdag om 13u45
Herhaling elke zaterdag om 20u**

Buitengewone missiemaand

Gedoopt en Gezonden

MISSIO

Op vraag van paus Franciscus wordt oktober 2019 een buitengewone missiemaand. Hij wil hiermee het missionaire karakter van de Kerk een nieuw elan te geven. Missio gaat ermee aan de slag met een internationale campagne onder de slogan "gedoopt en gezonden". Ons doopsel speelt immers een sleutelrol in wie we zijn, wie we willen worden en wat we doen. In België zetten we daarnaast de Kerk van Venezuela in de kijker.

Catherine De Ryck (Missio)

Het missionaire karakter van onze Kerk is altijd al belangrijk geweest voor paus Franciscus. De buitengewone missiemaand is een ideale gelegenheid om dat extra in de verf te zetten. De aanleiding hiervoor is de honderdste verjaardag van Maximum Illud, een apostolische brief van Benedictus XV.

Baanbrekend

Benedictus XV slaagde erin heel wat wenkbrauwen te laten fronsen met Maximum Illud. Het document 'over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld' was op meerdere vlakken baanbrekend. Net na de Eerste Wereldoorlog werd immers duidelijk dat er iets moest veranderen in de wereld. En de Kerk kon daaraan bijdragen, met de 'paus van de vrede' voorop. Maar ook binnen de Kerk zelf droomde Benedictus XV van verandering en vooral dat leidde tot verbazing.

Lokale verantwoordelijkheid

Als één van de eersten benadrukte paus Benedictus XV de

autonomie van lokale kerkgemeenschappen wereldwijd, nog lang voor het Tweede Vaticaans Concilie hierover nadacht! Aan het begin van de twintigste eeuw was de Kerk in alle windstreken een gevestigde waarde, maar Europa bleef het centrum van macht en kennis. Benedictus XV riep op onder andere plaatselijke priesters te vormen. Tegelijk wilde Benedictus XV duidelijk onderstrepen dat 'missie' en 'kolonisatie' niets met elkaar te maken hebben. Het geloof verspreiden of zich gelovig engageren, betekent niet dat je iemands land inpalmt.

Individueel betrokken

En dan is er nog het derde hoofdstuk van Maximum Illud, waar de buitengewone missiemaand naar verwijst. Dat gaat over 'de plicht van alle gelovigen voor de missie'. De hoofdboodschap hier is dat elke gelovige, elke gedoopte, mee geroepen is om het geloof te verkondigen en te verspreiden. Elke gedoopte is dus individueel betrokken bij de zending van de Kerk. Volgens Benedictus XV kan elk van ons op drie manieren bijdragen aan

die missionaire zending. Ten eerste door te bidden, te vragen om Gods genade voor onze opdracht en kerkgemeenschappen wereldwijd. Ten tweede kunnen we zorgen voor nieuwe missionarissen, op welke manier dan ook. De ene trekt gepakt en gezakt naar het buitenland, de andere vertelt dichtbij huis over Jezus en de Blijde Boodschap. Ten slotte vraagt Benedictus XV dat iedereen het verkondigingswerk van onze Kerk steunt, in woord en daad. Ook projecten die Gods liefde tastbaar maken, gebundeld door Missio, horen daarbij.

Actueel

De gedachten en wensen van paus Benedictus XV zijn bijna honderd jaar oud. Maar nog steeds zijn ze razend actueel, waardoor paus Franciscus ze weer oppikt. Enerzijds mogen lokale kerkgemeenschappen wereldwijd nog steeds meer ernstig genomen worden. Europa staat soms nog erg centraal, soms dreigt zelfs het paternalisme. Anderzijds is er vooral nog veel werk aan de winkel om elke gedoopte te laten meewerken aan de verkondiging van de Blijde Boodschap. Want dat is precies wat 'missie' is, wat het missionaire karakter van onze Kerk uitmaakt: getuigen en verkondigen, hopen dat onze geloofsschat ingang vindt. Het is niet meer of minder dan dat. En dat moeten we helemaal niet overlaten aan specialisten of gewijden. In Evangelii Gaudium benadrukte paus Franciscus al dat elk van ons tegelijk bestemming én hoofdrolspeler van de verkondiging is.

Wereldwijd

Die verkondiging kan wereldwijd een duwtje in de rug gebruiken. 'Missionering' is lang niet meer enkel gericht op verre oorden, al hoort dat er zeker nog bij. Ook bij ons is nood aan de Blijde Boodschap,

waarvan wij getuigen. Zo kan elk van ons zijn of haar zending opnemen, naar eigen mogelijkheden. Precies daarover gaat de internationale Missio-campagne: 'Gedoopt en gezonden'. Door het doopsel staan we met Jezus opnieuw op en volgen we Hem om Gods genade door te geven. Het doopsel maakt van ons missionaire leerlingen. Wat een vreugde, om zo mee te werken aan Gods droom voor onze wereld.

Missio

Vanuit dit besef heeft Missio een bijzondere zending, namelijk mensen wereldwijd op het spoor laten komen van hun eigen missie en hen de kans geven die te realiseren. Enerzijds wakkeren we het missionaire bewustzijn aan, door aandacht te vragen voor wat leeft binnen de wereldkerk en hoe die zich inzet voor de Blijde Boodschap. Anderzijds ondersteunt Missio die inzet financieel. Missio helpt immers in de eerste plaats het evangelie te verkondigen: mensen (opnieuw) laten kennis maken met de Blijde Boodschap, hen in relatie met Christus brengen. Ten tweede helpt Missio die Blijde Boodschap omzetten in praktijk. Enerzijds door mensen ervan te overtuigen dat zij een steentje kunnen bijdragen aan de verkondiging van het evangelie. Dit is wat extra in de kijker wordt gezet tijdens de buitengewone missiemaand. Anderzijds steunt Missio allerlei projecten van lokale kerkgemeenschappen om de geloofsverkondiging en -beleving te ondersteunen. Denk daarbij aan catechese, de bouw van een kerk, katholieke media, projecten voor kwetsbare kinderen, gezondheidszorg ... Maar ook de vorming van lokale kerkelijke verantwoordelijken, zodat zij hun eigen bijzondere roeping gestalte kunnen geven en anderen kunnen ondersteunen in de hunne.



RADIO MARIA OP DE WELGEZINDE DAGEN



© Missio

Gecentraliseerd

Wetende dat Missio een internationale organisatie van de Katholieke Kerk is, verbaast het niet dat Rome en het Vaticaan een belangrijke rol spelen. Naast overkoepeling en samenwerking, is er namelijk ook de centralisatie van fondsen en financiële steun. In het late voorjaar komen de directeurs van alle landen waar Missio vertegenwoordigd is, jaarlijks samen in Rome. Daar bekijken ze welke projectaanvragen er het afgelopen jaar toekwamen: voor steun aan kerkopbouw, steun aan de vorming van kerkelijke verantwoordelijken en voor projecten ten voordele van kinderen. De aanvragen worden besproken, aangepast, goedgekeurd of afgekeurd. Elk Missio-land zal dan één of meerdere van deze goedgekeurde projecten steunen, volgens de eigen mogelijkheden.

Oorsprong

In de eerste plaats gebruiken we daarvoor de opbrengst van de collecte tijdens de kerkdiensten op Missiezondag, de voorlaatste zondag van oktober (20 oktober 2019). Dat geldt zo voor elk land. Ook de armste landen dragen een steentje bij. Zo is iedereen een gelijkwaardige partner in het solidariteitsnetwerk van Missio. Een tweede gemeenschappelijke actie is er rond 6 januari, het Feest van de Openbaring. Wereldwijd spelen kinderen dan de hoofdrol in het Sterzingen. Zij verkondigen de Blijde Boodschap in de stijl van de Drie Wijzen

en krijgen daarvoor geld toegestopt door de mensen die ze bezoeken. Dat geld schenken ze belangeloos aan de kinderprojecten van Missio. Daarnaast heeft elk Missio-land eigen fondsenwervende acties om bij te dragen.

Venezuela

In België zullen we bijzondere aandacht hebben voor projecten ingediend door de Kerk van Venezuela. Die zetten wij tijdens de buitengewone missiemaand immers in de kijker. Dit land, in het noorden van Zuid-Amerika, is niet weg te slaan uit de actualiteit. Een woelige politieke situatie, sociale problematiek en economische crisis zijn daar verantwoordelijk voor. En dat heeft impact op de bevolking. Behalve een groep (extreem) rijken, kreunt de bevolking steeds meer onder honger, werkloosheid, gebrek aan geneesmiddelen, stroomonderbrekingen en storingen in de toevoer van drinkbaar water. Vele Venezolanen trokken naar het buitenland, op zoek naar geluk en vooral een job om het gezin te onderhouden. Daarin slagen ze zeker niet allemaal. Maar heel wat anderen hebben niet de kans elders een leven en betere toekomst op te bouwen. Wie achterblijft, rekt op de steun van familie, sociale organisaties of de Kerk. Die Kerk is een vaste waarde in de Venezolaanse samenleving. Ze heeft al heel wat stormen doorstaan en waters doorzwommen en draagt talrijke sociaal geëngageerde projecten.

Tot in de periferie

Op die manier dringt de Blijde Boodschap overal door, tot in de periferie. Mensen engageren zich vanuit een evangelische inspiratie, ook in gebieden die door de Staat en soms zelfs door de Kerk als instituut vergeten zijn. Leken en religieuzen nemen er hun missionaire zending op. Dat is ook zo in het project dat Missio dit jaar in de kijker zet. De straatkinderen in één van de armste wijken van Caracas staan daarin centraal. Om diverse redenen hebben ze geen dak meer boven hun hoofd: honger, verwaarlozing, familiaal geweld ... Op straat zijn ze dan weer een makkelijke prooi voor misdaadbendes of drugdealers. De salvatorianen openden daarom opvanghuizen voor jongens, zodat ze een warme omgeving hebben, hun zelfwaarde herontdekken en weer werk maken van hun toekomst. Ze willen nu ook een opvanghuis voor meisjes en een interdisciplinair project opstarten. In dat project leren de jongeren zich uitdrukken in sport, kunst, muziek, theater en zo verder. Voor het opvanghuis voor meisjes en het interdisciplinair project vragen ze jouw steun.

Meer weten over Missio, onze projecten, onze oktobercampagne?

- * **Luister elke tweede dinsdag van de maand, om 18.15 u. naar "Missio Werkt" op Radio Maria**
- * **Bezoek de website www.missio.be**
- * **Volg ons op Facebook: www.facebook.com/MissioBelgie**
- * **Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief (via www.missio.be of nieuwsbrief@missio.be)**
- * **Schrijf je in voor ons gratis driemaandelijks tijdschrift *Suara* (via www.missio.be, suara@missio.be, 02 679 06 42 of Vorstlaan 199 – 1160 Brussel)**

ZOEK DE 5 VERSCHILLEN



(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)

Oplossing van het kruiswoordraadsel van september 2019

J	U	B	E	L		I	N	H	U	M	A	T	I	E
E		A		D	Z	L		O		A				M
R	U	B	E	L	L	A		A	F	Z	E	L	I	A
U		Y			A			E		I				I
Z	E	B	R	A		K	R	U	I	S		T	O	L
A		E		N			R					H		
L	O	L		G	A	L	E	I		S	L	A	N	G
E				S		I	J	E		M				E
M	O	T	E	T		D	E	L	T	A		B	A	R
		V			E					R		R		A
B	A	D		L	I	N	K	S		T	R	E	I	N
O		E		A				E				D		I
E	M	B	A	R	G	O		P	L	U	M	E	A	U
T		A		V	O	I		S		R				M
E	S	T	H	E	T	I	C	A		B	R	O	N	S



© Servizio Fotografico Vaticano

Hemelse Vader

**Toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om 'alle volken tot leerling te maken'.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.**

**Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.**

**Help ons om de reddende liefde
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.**

Amen.